

De XOX en de valse kerstman

De XOX club was in Parijs voor een welverdiende vakantie. Plots komt er een vrouw de hotelkamer van Wendy en Felix binnen het is mevrouw Samara jr. "Wat is het probleem Samara jr.?" vraagt Felix.

Samara jr. legt uit dat de kerstman is ontvoerd." Ontvoerd?" vraagt Felix. "Ja, zegt Samara jr. aan jullie de taak om het mysterie op te lossen daarvoor zitten jullie toch ook bij de XOX club of niet soms?."

"Ja, zegt Felix, we zullen dit tot op de bodem uitzoeken. Op naar de noordpool" zegt Wendy. Die avond vertrekken onze detectives uit Parijs naar de noordpool. Op het vliegveld worden onze detectives opgewacht door een arrenslee die wordt bereden door een elf van de kerstman. "Stap in leden van de XOX club", zegt de elf tegen onze detectives. Als Wendy en Felix in de arrenslee zitten stijgen ze op. De volgende ochtend zegt de elf: "we zijn er. Ok op zoek naar de kerstman", zegt Felix. Onze detectives starten hun onderzoek, maar na drie dagen is er nog steeds geen spoor van de kerstman te bekennen.

Maar op een dag zien de detectives iemand bij de elfen staan die sprekend op de kerstman lijkt. "Hallo kerstman". zegt Felix. "Hallo Felix", zegt de valse kerstman. "Wat doet u nou hie?", zegt Wendy. "O", zegt de kerstman, "ik wist te ontsnappen uit de donkere grot boven op de berg."

"Dat is vreemd", zegt Wendy. "Wat?", zegt de kerstman. "Niks", zegt Wendy.

Die avond vertelt Wendy aan Felix: "ik vond de kerstman vreemd doen. Hoe dat zo?", vraagt Felix. "Hoe wist de kerstman te ontsnappen als er in de donkere grot boven op de berg geen uitgangen zijn behalve langs een draak en dan langs een hele gevaarlijke vulkaan met lava. Je hebt gelijk, zegt Felix, dat kan inderdaad niet. Precies, zegt Wendy. Dus dit een valse kerstman, zegt Felix. Daar lijkt het op, zegt Wendy. Maar dan zit de echte kerstman nog opgesloten in de donkere grot boven op de berg? Precies, zegt Wendy. Maar dan moeten we onmiddellijk de kerstman bevrijden, zegt Felix. Ja, zegt Wendy, maar de valse kerstman mag niks door hebben want hij zal er alles aan doen om ons te dwarsbomen."

Die avond gingen de detectives naar de donkere grot boven op de berg. Het was inderdaad heel donker in de grot. Maar gelukkig was er een fakkel, die Wendy aanstak. Ze zochten de hele grot af, totdat Wendy een vaag geschreeuw meende te horen. Toen vonden onze detectives de kerstman. Hij zat met twee touwen vastgebonden. Wendy en Felix maakte de kerstman snel los.

"Wat is er gebeurd? vroeg Felix." Ik ben neergeslagen, vertelde de kerstman, door iemand en die heeft ook mijn kleren en mijn muts gestolen. Wat vreselijk", zeiden Wendy en Felix. Toen hielpen ze de kerstman met opstaan en gingen op zoek naar de uitgang van de donkere grot. Daar was de draak en hij spuwde vuur. "Hoe moeten we daarlangs komen?" vroeg Felix." Geen idee, zei Wendy, maar ik heb weleens gehoord dat draken rustig worden van dragonische muziek. Allemaal leuk en aardig Wendy, maar we hebben geen tijd om muziek te maken", zei Felix.

Plots ziet Wendy een fluit liggen op de grond. Snel pakt ze de fluit op en begint te spelen. De draak valt als een blok in slaap." Daar hebben we geen last meer van", zegt Wendy tegen Felix. Ze lopen verder en verder, alsmaar rechtdoor en dan linksaf en dan rechtsaf en dan weer links, totdat ze bij een vulkaan met lava komen." Wat nu Wendy?" zegt Felix. "We moeten over de vulkaan zien te komen, zegt Wendy. Ja dat weet ik ook wel, maar hoe? vraagt Felix. Daar liggen wat houten planken, zegt Wendy. Ja, maar die zijn te kort, zegt Felix. Ik heb wel een idee, zegt Wendy. We zullen de draak moeten wakker maken. Nee, zegt Felix, geen denken aan. Ik had ook gehoord dat je met dragonische muziek draken kunt hypnotiseren. Ok, zegt Felix, ik hoop maar dat het werkt. Ik ook, anders zijn we straks drakenvoer", zegt Wendy. Felix gaat naar de draak toe en maakt hem wakker. Wendy begint snel te spelen en de draak is zo mak als een pas geboren lammetje.

“Iedereen klaar?”, vraagt Wendy. Dan stijgt de draak op tot buiten de grot. Ze worden opgewacht door een elf van de kerstman. De kerstman krijgt zijn muts en kleren terug. Dan gaan ze naar de werkplaats van de kerstman en verslaan de valse kerstman. “XOX club, zegt de kerstman, voor jullie naar Parijs vertrekken wil ik jullie bedanken, omdat jullie mij hebben gered.

De XOX club klimt in de arrenslee en vliegt naar Parijs.

EINDE