

Het kerstmonster

Zo die zijn opgeruimd! zei mijn moeder.

Nu alleen nog de kerstversiering ophangen, haal jij die even Jill?

Ik? vroeg ik verbaasd.

Ja! ze liggen in de **kelder**. Maar ik.....

Haal ze nou maar! zei mijn moeder.

Oké! zuchtte ik. Waarom vond ik dit nou zo'n probleem: De **kelder** was de nachtmerrie in het huis, en bovendien was het licht kapot.

Hier is de zaklamp! zei mijn moeder die de zaklamp aan gaf.

Ik liep naar beneden en ik had voor de zekerheid geoefend wat ik zou doen als er een monster aan kwam.

Het ging nu echt beginnen, ik ging de **kelder** in. "Lukt het lieverd?" hoorde ik mijn moeder roepen.

Ik negeerde het, hoe kon het nou goed gaan als ik op de engste plek in het huis was?

Bovendien kon ik bijna niks zien en het was stoffig. Opeens zag ik iets, en ik weet dat monsters niet bestaan maar dit, dit leek wel héél erg op een monstertje. Het had rode oogjes en een blauw snuitje. Ik gilte zo hard als ik kon maar er kwam geen geluid uit mijn keel. Opeens ging het monstertje huilen.

Huh? Waarom huilt hij nou? Ik zou toch degene moeten zijn die moest huilen? Heel voorzichtig kwam ik dichterbij. Je weet maar nooit. Opeens rende het monstertje op me af. Ik rende zo hard als ik kon maar hij had me al te pakken.. En hij gaf me een knuffel. Een knuffel? Verbaasd schoof ik achteruit. Wie.. Wie ben jij?

Ik? Ik ben bubble, bubble gum. Haha haha! Bubblegum! **Nehee! Bubble gum.** O. zei ik. hoe.. hoe..

Dan hoef je niet meteen zo boos te worden hoor! **Ik ben ook niet boos hoor! Maar wat doe je hier eigenlijk?** Ik moest de kerstversiering van mijn moeder ophalen. Maar die liggen dus in de **Kelder**.

Schat? Lukt het? O, ja! mijn moeder was al die tijd aan het wachten! **Doei! Doei!** fluisterden bubble gum en ik.

Waar bleef je nou? vroeg mijn moeder. Ik kon het niet vinden! Maar ik heb het nu toch? Ja, maar we moeten ook nog versieren!

Mam, mag ik wat versiering voor de **kelder**? Hoezo voor de **kelder**? vroeg mijn moeder. Voor bubble.... Eh gewoon! dan ziet het er daar ook gezellig uit!

Zal ik anders meehelpen?

Nee! Het lukt wel! Dankjewel voor de kerstversiering!

Oké. hoorde ik mijn moeder verbaasd zeggen.

Bubble gum? Waar ben je?

Ssst! We moeten heel stil zijn.

Oké! fluisterde ik.

Wat was je net nou aan het doen? **Ik was eten aan het vangen.**

En wat voor eten is dat? **Stof! Maar er was teveel geluid.**

O! Ik heb trouwens kerstversiering meegenomen.

Zullen we het hier samen gaan versieren? Dan is het hier ook een beetje kerst!

Oké is goed! Laten we beginnen!

Zo dat ziet er mooi uit! Ben je er blij mee Bubble gum?

En of ik er blij mee ben!

Lieverd? Weet je zeker dat ik niet moet helpen? Oja! Mijn moeder!

Eh... Nee hoor! Ik ben ook al klaar!

Zo ziet het er gezellig uit? vroeg mijn moeder. Ja! antwoordde ik snel.

Mag ik anders even komen kijken? Straks! Na het avondeten!

Ik moet nog even naar het toilet. zei mijn moeder.

Ik ook! zei ik. Ik moest eigenlijk helemaal niet naar het toilet.

Zo! Dat was lekker Mam! zei ik. Gelukkig maar!

En nu wil ik wel eens zien hoe het er beneden uit ziet!

Oja! Ook dat nog! Ik moet heel even kijken of het nog goed staat.

Hé bubble gum! Hoi!

Waar kom je eigenlijk vandaan?

Waar ik vandaan kom? Ik kom uit Afghanisnoep!

Afghanisnoep? Wat is dat?

De plek waar ik vandaan kom! Dus eigenlijk mijn land!

Haha, afghanisnoep!

Ja, wat is er mis mee? Vind je de naam gek of zo?

Eh... Ja! Maar ik vind het juist grappig!

Gelukkig maar! Oja! Nog iets heel belangrijks: Ik...

Schat? Kan ik komen?

Ja!

De kelder was echt prachtig! het is daar nog nooit zo mooi geweest!

Bedankt Mam!

Nieuwe dag, nieuwe kansen! zei mijn moeder aan het ontbijt.

Ik had helemaal geen zin in de nieuwe dag. Want het was geen kerst meer!

Gelukkig had ik bubble gum nog. Ik ga de versieringen weghalen in de kelder. zei ik.

Bubble gum? waar ben je?

Hé daar ligt een briefje!:

Lieve Jill ik ben er helaas alleen met kerst!

Tot volgend jaar!

Liefs Bubble gum.

Een jaartje later zei mijn moeder:

Zo die zijn opgeruimd!

Nu alleen nog de kerstversiering ophangen, haal jij die even Jill....